

MEDLEMSBLAD

För Levälä Släktförening
Levälän Sukuseuran Jäsenlehti

ISSN 0359-877

No 24

Maj 2002

Ansvarig utgivare: Jan-Erik Levlin Flygkaptensgränd 4F 00200 Helsingfors tel: 09-679 439	Släktforskning Pär-Erik Levlin Edsbäcksv. 22 19135 Sollentuna, Sverige tel: 08-965 088	Huvudredaktör Henrik Romar Vestersundsgatan 5C12 68620 Jakobstad tel: 06-7233 773
--	--	---

Material till Medlemsbladet

För att i framtiden kunna ha ett Medlemsblad för Levälä släktförening behövs det flera författare. Vi söker just dig som kan bidra med artiklar som berör Levälä-slakten och släktforskning i allmänhet.

Jag har några konkreta förslag till spalter som kunde återkomma i flera nummer:

- 1) Någon eller några av föreningens aktiva släktforskare kunde bida med vad jag kallar en introduktionskurs i släktforskning. På så sätt kunde ni bidra till att föra ert arbete vidare och sporra andra blivande forskare. Beskriv kort hur just du arbetar, var ni hittar era uppgifter problem och felkällor osv.
- 2) Datorn i släktforskningen, aktiva forskare kan ge vinkar om program de använder, eventuella linkar på Internet, diskussionsforum osv. Också vinkar om hur man omvandlar det insamlade materialet till släktböcker kan ingå.
- 3) En återkommande spalt med en kort beskrivning av en förfader, korta berättelser kring personen gärna med foto om det är möjligt. Här kan också ingå hågkomster från barndomsmiljöer, gårdsgrupper samt de förändringar dessa genomgått.
- 4) Historiskt bevandrade medlemmar kan beskriva olika skeden i utvandringen från Österbotten, exempelvis till Amerika,

Sydafrika, Ryssland, Sverige osv.

Personligen anser jag att det är bättre med fler kortare arbeten på ett par sidor än stora arbeten som fyller upp hela tidningen.

Föreningens finska grenar bör aktiveras så att vi också därifrån kunde få in material, samma gäller för slakten i USA.

Du kan kontakta mig per brev, telefon (050-358 29 39) eller e-post henrik.romar@multi.fi

Med bästa hälsningar
Henrik Romar

Osallistu Sukuseuran lehden tekemiseen!

Tarvitsemme uusia kirjoittajia jotta saisimme jatkossakin riittävästi aineistoa Levälän Sukuseuran jäsenlehteen. Näin ollen etsimme yhteyttä Sinuun, joka voisit kirjoittaa Sukuseuramme jäseniä kiinnostavia juttuja tai juttuja sukututkimuksesta yleensäkin.

Seuraavassa joitakin ajatuksia asioista, joita voisimme käsitellä lehden palstoilla tulevina vuosina, ja joista toimitus toivoo aineistoa:

1. Seuramme piirissä on varmaan useita aktiivisia sukututkijoita ja muita sukututkimusasioista kiinnostuneita henkilöitä. Voisi näin ollen hienoa, jos joku kirjoittaisi lyhyen johdannon sukututkimukseen ja siitä, miten se tehdään. Tällä tavalla sukututkimustyö voitaisiin viedä eteenpäin ja kannustaa uusia tutkijoita alalle. Kerro, miten juuri Sinä teet sukututkimusta, mistä parhaiten löydät tietoja, minkälaisia ongelmia ja virelähteitä esiintyy, jne.

2. Tietokone on tänään tärkeä apuväline tässäkin tutkimuksessa. Aktiiviset tutkijat voisivat kertoa käyttämistään ohjelmistaan, Internetistä löytämistään linkeistä, keskustelupalstoista jne. Voitaisiin myös antaa vinkkejä siitä, miten koottu aineisto muokataan sukukirjoiksi.

3. Voisimme myös joka numeroon kehittää palsta, jossa joku kirjoittaisi lyhyesti jostakin esi-isästään ja hänen vaiheistaan, mielellään valokuvan kera, mikäli vain mahdollista. Myös lapsuusajan kyläyhteisöjen muisteloita voisivat olla mielenkiintoisia, samoin kuin kuvaukset siitä, miten ne ovat muuttuneet yms.

4. Suvumme jäsenet ovat vuosien saatossa muuttaneet laajalti eri puolille

maailmaa. Näin ollen kuvauksia muutosta pois Pohjanmaalta muualle Suomeen, Amerikkaan, Etelä-Afrikkaan, Venäjälle, Ruotsiin jne. voisivat olla mielenkiintoista luettavaa.

Lehden aineisto on tähän asti ollut kovin Uusikaarlepyy-keskeistä. Näin ollen olisi erityisen toivottavaa saada mukaan juttuja myös muualta Suomesta ja mielellään myös suomeksi.

Lehden päätoimittajana toivon että saisimme joka vuosi mieluummin useita, parin sivun pituisia juttuja kuin isoja töitä, jotka täyttäisivät kokonaisen numeron kerrallaan.

Voit lähestyä minua kirjeitse, osoite lehden etusivulla, puhelimitse 050-3582939 tai sähköpostilla henrik.romar@multi.fi.

Terveisin

Henrik Romar

OSOITTEENMUUTOKSET

Osoitteenmuutokset voi lähettää seuran sihteerille osoitteella:

Christer Levlin

Täysikuu 1 A 8

02210 ESPOO

Tai sähköpostilla

christer.levlin@tekla.com

Dear member of the large Levälä family.

In order to enable a continuous publication of our newsletter Medlemsbladet, we need new active writers! We are looking for you, who could write small articles about features of the Levälä family and of genealogical research in general

In the following I describe a few ideas on what kind of material we are looking for:

1. Some of you may be an active genealogist yourself. You could then write a short introduction to genealogical research and thereby inspire new genealogists. Describe how you do the work, where you find the material, problems, sources of errors etc.

2. The computer is an important tool also in this kind of research. Active genealogists could provide hints about programmes they use, interesting links on the Internet, discussion fora etc. You could also describe how the material is best transformed into a book etc.

3. Short stories about old ancestors, if possible with a photograph, could be of a very great interest, particularly if the person described emigrated from Finland and created a new life in a new country. You could also describe childhood memories relating to the places where your ancestors settled etc.

4. Someone, who knows the history well, could describe the emigration of people from their homelands in Österbotten Finland to countries such as America, South Africa, Russia, Sweden etc.

As we know that many of the family members live in English speaking countries, it would be of a particular interest to get material for our newsletter also from these parts of the world.

As the editor of Medlemsbladet, I would

prefer to receive fairly short stories of a page or two rather than big works, that would fill up one issue of the newsletter.

Please do not hesitate to contact me with material or ideas either by ordinary mail (the address is on the front page), by phone int-358-50-3582939 or by e-mail **henrik.romar@multi.fi**

Waiting for your contribution!

Henrik Romar

Ville hemma i Finland igen.

I Medlemsblad nr 21 återgav jag Levälä Villes berättelse om de dryga 7½ år han vistades som gruvarbetare i Amerika och slutade med förberedelserna för hemresan i juli 1907. Den resan gick till Malax där de genom köp skulle överta svärfars hemman. Han hade stora skulder och ville ej gå i konkurs och hamna på fattiggården. Han hade egentligen 2 hemman, ett större på Mattlars nummern och ett mindre i grannskapet, som svärfadern hade köpt under fattigåret 1867. Det mindre köpte Ville för 5000 mk, större delen av det kapital han sparat ihop i Amerika. Jakob som varit där i 20 år och då även hade ett mycket större kapital kunde överta det större hemmanet och även ge sytning åt svärföräldrarna.

Nu var Ville bonde på eget hemman, men det var litet, endast 6 hektar odlad mark. Han började genast bryta upp mer mark för odling och kunde öka odlingsmarken med 3 hektar. Sedan fanns det ej mer mark som gick att odla.

Han diskuterade läget med hustrun och de var överens om att det nog vore bättre om de flyttade till Vasa. Där kunde Ville få ett arbete som han kunde försörja familjen på och deras lilla kapital kunde de lägga i en gård med hyreslägenheter som de kunde sköta och ha som sparbössa.

Vid slutet av år 1910 hade Ville funnit en gård, som var till salu och som han ville ha. Det var Skolhusgatan 17. Där fanns 2 bostadshus, ett längs gatan och det andra inne på gården samt en uthusbyggnad. Byggnaden längs gatan var ett 2-vånings reveterat trähus men tillbyggt med sten fram till tomtgränsen mot nr 15. Där fanns 4 lägenheter att hyra ut, 2 med 5 rum och kök och 2 med 2 rum och kök. Gårdsbyggnaden var helt i trä, något kortare än gatubyggnaden och endast med

förhöjd vindsvåning och med frontespiser mitt på bägge långsidorna. Där var 4 lägenheter i bottenvåningen, varav en om endast ett rum och tre i vindsvåningen.

Det bästa med fastigheten var dock läget. Mittemot på andra sidan Skolhusgatan var en park, Barnparken ned till Strandgatan och på andra sidan den fortsatt parker ner till hamnen.

I området bodde mest tjänstemän och affärsmän som ju i allmänhet var goda hyresbetalare.

Köpebrevet undertecknades den 2 januari 1911. Priset på fastigheten var 96500 mk. Sedan tillkom karterings och lagfartskostnader om 1000 mk. Det var ju en oerhörd summa jämfört med det hemmansköp han gjort i Malax och de medel han hade tillgängliga, men det möjliggjordes av att på fastigheten fanns ett hypotekslån på ursprungligen 70000 mk, på vilket endast obetydliga amorteringar gjorts och på vilket ett fast belopp betalades varje år, varav den del som översteg 6% i ränta utgjorde amortering. Han fick även överta ett annat inteckningslån på c:a 20000 mk. Hemmanet i Malax sålde han åt Jakob för 6000 mk. Han hade ju ökat den odlade arealen med 50 % och byggt till 2 rum till boningshuset.

Familjen kunde dock inte flytta till Vasa genast den 2 januari då alla lägenheter voro uthyrda. Hyresgästen i enrummaren hade inget kontrakt och kunde därför sägas upp. Där kunde de flytta in redan den 25-te januari.

Arbete hade han redan avtalat så det kunde han börja genast de flyttat in till staden. Han fick arbete på ett snickeri på Vasklot, som ägdes av en malaxbo, en son till en av hustruns halvsysstrar. Man tillverkade byggnadssnickerier, främst fönster och dörrar. Där arbetade c:a 15 till 20 man,

enligt ett gruppfoto av personalen jag har sett. Lönen var 5 mk per dag. Det var ju mindre än hälften av lönerna i Amerika men så var levnadskostnaderna även lägre. Ville sade att då före kriget klarade sig familjen 2 vuxna och 2 barn bra på 60 mk i månaden.

Nu började det nog gå bra men rummet de bodde i var nog alldeles för litet. Till första flyttdag den 1 juni sade de upp familjen i vindsvåningen på östra ändan av gårdshuset. När de flyttade dit lät han genast installera elljus i lägenheten. Alla lägenheter i gathuset hade elljus, men endast ett par större i gårdsbyggnaden, fast staden haft eget elverk sedan 1885. De första åren lät han även installera elljus i alla lägenheter och nya gjutna spisar i alla kök.

Den här tiden gav gården i hyror 6400 mk per år. Räntor och amorteringar gick på drygt 5000 mk, så det var bra om överskottet räckte till för alla renoveringsarbeten och nya installationer även om han utförde så mycket som möjligt av arbetet själv. Det gick bra så länge han hade arbete på snickeriet, men redan 1913 började det se ut som byggandet skulle avta i Vasa och med det behovet av byggnadssnickerier. Vid slutet av året kom arbetsgivaren och talade med Ville och frågade om Ville kunde hjälpa honom. Han behövde ta ett mindre banklån för att ha medel till en del inköp av material, för att kunna fortsätta driften av verkstaden. Det var endast något mellan 5000 och 10000 mk som behövdes och då kunde ju Ville även säkra sitt eget arbete. Efter att ha diskuterat med sin hustru skrev Ville på borgensförbindelsen. När världskriget bröt ut i juni 1914 blev det nästan helt slut med byggandet och snickeriet gick i konkurs. Ville blev utan arbete, dessutom med ännu större summa i skulder.

Ville gick och talade med bankdirektören och framhöll att om de krävde att han betalade det lån han gått i borgen för nu och sätter honom i konkurs när han ej kan göra det kommer de att göra en stor förlust för ingen betalar nu så mycket nu för fastigheten så mycket som krävs för att täcka alla lån och det är de som har topplånen. Han visste ju även att sattes han i konkurs nu skulle han aldrig kunna få sådana krediter som nu och kunna köpa något av större värde. Direktören insåg att han hade rätt och han fick även den nya skulden intecknad i fastigheten.

Kvar var nu problemet att han var utan arbete. Det var det många som blev dessa dagar och nya arbeten var ej så lätta att finna. Ville hade en ide. Han gick till snickeriets konkursaktion och köpte fabriken häst och körredskap. Stall fanns på Skolhusgatan 17. Med några såar på kärran började han köra ut vatten på stan.

Vasa stad hade vid denna tid inte ännu vattenledningar. De flesta gårdar hade egna brunnar, men de var nästan alla liksom den på Skolhusgatan 17 torra. Vasa hade egentligen endast två för alla tillgängliga brunnar som höll vatten. Den närmaste var Dammbrunnen som låg på andra sidan järnvägen en bit till höger om Smedsbyvägen. Där var alla dagar långa köer och ofta måste man vänta så länge vattnet rann till. Längre bort fanns Kasakbrunnen som Ville mest använde sig av då han tyckte den hade bättre vatten. Han försökte få större kunder och hade bl. a. stadens största tvättinrättning, någon allmän bastu och några större gårdar. Han fann snart att det var bäst att börja arbeta på nätterna. Vattnet var inte uppgrumlat och det var ingen trängsel vid brunnarna. Hans arbetsförtjänst kunde nu variera litet men var inte mindre än när han arbetade på snickeriet.

För att öka inkomsterna något hade han även i juni 1914 från den mellersta vindslägenheten tagit ett rum till den egna lägenheten. Det rummet fick egen dörr ut till utgångstrappan. Detta gjorde han inte för att familjen behövde större utrymme, utan för att de skulle kunna hyra ut ett möblerat rum. Nu fick hustrun även litet extra arbete med att städa och kanske servera morgonkaffe åt hyresgästen. Rummet var ganska stort så där bodde ofta 2 personer. Nu när världskriget brutit ut sände Ryssland även trupper till Finland för att bevaka kusterna. Då staben för trupperna i Södra Österbotten låg i Vasa fanns det många unga officerare som hellre ville hyra rum på stan än bo på kasern. De var städade personer och betalade bra och säkert.

Staden startade byggandet av ett vattenverk och började lägga ned vatten och avloppsledningar i gatorna 1915. Följande år kom ledningarna till Skolhusgatan och den 21.8.1916 skrev Ville på anslutningsavtal nr 53, så han var nog ganska tidigt ute. Vattenmätaren installerades den 8.9.1916 och vattnet släpptes på den 1.10.1916. Priset på vattnet var 80 penni / kubikmeter med vissa mängdrabatter för storförbrukare. Det priset gick inte att konkurrera med när man körde med häst och kärra.

Nu var det endast i gatubyggnadens lägenheter vattnet drogs in. Gårdshuset fick vänta på sitt vatten till 1920, men de kunde hämta vatten i tvättstugan i gathusets källare. Det var ändå en förbättring. Nu var det nog slut med att köra vatten men kanske det gick att få andra körslor ibland. Men genom de förbättringar på bostäderna som gjorts gick det väl också att höja litet på hyrorna.

Hösten 1917 fick Ville höra att Anders Levälä, som 1897 och 1899 köpt hemgården av hans bröder Simon och

Johannes, nu hade sålt den åt en purmobo Anders Kronqvist. Det grämde honom att han ej känt till att hemgården varit till salu.

På våren följande år fick han höra att hemmanet igen var till salu. Anders Kronqvist hade köpt det för att ge det åt en av sina söner. Nu hade sonen stupat i frihetskriget, så han ville sälja det snabbt för någon benövde ta hand om det till våren. Ville reste skyndsammast till Ytterjeppo för att tala med sin svägerska Hanna, Ottos hustru. Han visste att Otto som nu var i Amerika hade sänt hem pengar som nu hotades av inflationen. Hanna kunde inte tänka sig att göra en så stor affär ensam men när Ville lovade att överta halva hemmanet och garanterade att det skulle bli betalt, lovade hon att ta ut allt hon hade sparat och ställa det till förfogande för köpet. Då kunde de gå till förhandlingar.

Då Anders Kronqvist som gett 25000 för hemmanet senaste höst ej hade någon som kunde ta hand om hemmanet nu när vårbruket närmade sig och inte hade någon annan spekulant, gick han ned med priset till 22500 mk. Köpeavtalet slöts den 1.5.1818 med följande villkor: 2500 mk skulle ges genast i handpenning, 10500 mk skulle betalas inom 30 dagar och 9500 mk skulle betalas med en skuldsedel löpande med 6 % ränta. De 30 dagarna var vad Hanna behövde för att få ut sina pengar.

Nu fick Ville snabbt resa hem igen för att snarast vara tillbaka med hästen för att sätta igång med vårbruket. Hustrun och barnen fick komma efter när skolorna slutat och stanna där till 1 september när de började på nytt. Ville var nu bonde igen och det var nog det yrke han helst ville ha. Gården i Vasa släppte han inte heller ifrån sig och det var kanske nog den som gjorde att han kunde låta sina barn gå i skola och studera.

Ättlingar till C119, Alf och Saga Wiik

Göran Wiik

Familj 1

Alf Verner Wiik, född 3.9.1915 i Coal Creel (New Castle), Wash, USA, död 4.8.1999 i Fagersta, Västanfors fs. Rörverksarbetare på Fagersta Bruk. Gift 1.1.1942 med **Saga** Viola Lillhonga, född 12.1.1917 i Rimmi, Korplax, Karleby fs, död 19.6.2000 i Fagersta, Västanfors fs.

Barn

Alf **Göran** Wiik, född 10.4.1943, (se familj 2)

Nils Erland Wiik, född 13.2.1948, (se familj 5)

Lars Anders Wiik, född 10.8.1950, (se familj 7)

Familj 2

Alf Göran **Wiik** (från familj 1), född 10.4.1943 i Karleby, Karleby fs. Redovisningsman på Seco Tools i Fagersta. Gift 9.11.1968 i Västanfors (U) med **Ann-Christine** Karlsson, född 17.5.1945 i Fagersta, Västanfors fs. Förskollärare på Prästkragen i Fagersta.

Barn

Helena Christina Wiik, född 5.2.1969, se familj 3.

Camilla Maria Wiik, född 2.11.1974, se familj 4.

Familj 3

Helena Christina Wiik, född 5.2.1969 i Fagersta, Västanfors fs. Förkollärae i Gävle. Sammanboende med Sven **Håkan** Carlsson, född 24.9.1959 i Gävle, Heliga Trefaldighet fs. Entreprenadingsingenjör i Gävle.

Barn

Adam Håkan Carlsson, född 19.6.2001 i Gävle, Tomas fs., tvilling.

Elina Christina Carlsson, född 19.6.2001 i Gävle, Tomas fs., tvilling.

Familj 4

Camilla Maria Wiik (från familj 2), född 2.11.1974 i Fagersta, Västanfors fs. Läkarsekreterare i Fagersta. Sammanboende 15.2.1995 med **Joakim** Andreas Jansson, född 23.10.1974 i Norberg, Norberg fs. Bageriarbetare i Fagersta.

Barn

Rebecka Maria Wiik, f. 22.2.1999 i Fagersta, Västanfors fs.

Familj 5

Nils Erland Wiik (från familj 1), född 13.2.1942 i Kronoby, Kronoby fs. Rektor i Skinnskatteberg. Bosatt i Fagersta. Gift 12.2.1971 i Västerås tingsrätt med **Ann-Sofie** Grankvist, född 15.11.1950 i Falun, Kristine fs. Arbetsterapeut i Fagersta.

Barn

Nils Daniel Wiik, född 5.5.1975 i Arboga, Arboga stadsförs. Programmerare på Ericsson i Linköping .

Emma Sofia Wiik, f. 29.3.1978, se familj 6.

Familj 6

Emma Sofia Wiik (från familj 5), född 29.3.1978 i Medåker, Medåker fs. Studerar på Högskolan i Gävle. Sammanboende 1.11.2000 med Leif **Markus** Norberg, född 10.6.1978 i Piteå. Studerar på Högskolan i Gävle.

Familj 7

Lars Anders Wiik (från familj 1), född 10.8.1950 i Råby, Råby-Rönö fs. Area Manager Export Sales på Kanalfläkt i Skinnskatteberg. Gift 24.6.1978 i Kaipola med **Pirkko** Marjatta Rautiainen, född 18.7.1947 i Jyväskylä, Jyväskylä mlk. Låg- och mellanstadie lärare i Skinnskatteberg.

Barn

Anna Birgitta Wiik, född 8.10.1979 i Skinnskatteberg, Skinnskatteberg fs. Studerar på Högskolan i Västerås.

Lisa Maria Wiik, född 13.5.1983 i Skinnskatteberg, Skinnskatteberg fs. Studerar på Högskolan i Västerås.

C123 Svante och Maj-Lis Wiik

Familj 1

Einar **Svante** Wiik, född 29.8.1925 i Storvikar, Överbråtö, Kronoby fs., död 26.3.2001 i Haparanda, Nedertorneå-Haparanda fs. Motorlokförare.

Gift 13.5.1952 i Pedersöre fs. med **Maj-Lis** Helena Lönngren, född 2.2.1926 i Pedersöre fs., död 28.2.1999 i Haparanda, Nedertorneå-Haparanda fs.

Adressförändringar

Om Din adress har ändrats, var vänlig och anmäl den nya adressen till föreningens sekreterare Christer Levlin, Fullmånen 1 A 8, 02210 Esbo (e-mail: Christer.Levlin@icl.fi)

OBS! Eventuella meddelanden som skrivs in på bangiroblanketten når INTE mottagaren.

MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften för innevarande år är i Finland 4 euro, i Sverige 35 Skr, och den bör betalas med bifogade bankgiro senast 15.05.2002.

Material till Medlemsbladet

För att vi skall få ett innehållsrikt och varierande Medlemsblad behövs mera materiel. Medlemmarna uppmanas därför att sända in berättelser etc. som berör Levälä-släkten.

För att uppnå en språklig balans i innehållet välkomnas material på svenska, finska och engelska. I mån av tid och utrymme översätts artiklarna.

Sänd ditt material till: Henrik Romar, Vestersundsgatan 5C12 68620 Jakobstad.

Jag nås också via E-post på adressen: henrik.romar@multi.fi.

Hemman och bönder i Över- och Ytterjeppo byar från mitten av 1500-talet till tiden efter Stora ofreden.

Pär-Erik Levlin

Motsvarande artikel har tidigare ingått i Släktforskarförningens i Jakobstad Släkt och bygd nr 20 år 197

Fortsättning från föregående nummer av Medlemsbladet

Lassila by

Slangar, 2/3 mtl

1. Olof Nilsson 1551-1570
2. Jakob Olsson 1572-1602
3. Olof Jakobsson 1602-1605
4. Stor Matts Olsson 1608-1625, kommer troligen från Hilli, som 1608 minskar från $\frac{3}{4}$ till $\frac{1}{3}$ mtl. Kallas Stor Matts till åtskillnad från Lill Matts Olsson på Kaukos.
5. Mickel Mattsson 1625-1630
6. Sonen, fjärdingsmannen Hans Mickelsson, finns 1633 på Romar
7. Erik Mattsson 1635-1636. I JB 1635 har Erik Mattsson både Slangar och Hilli $\frac{11}{3}$ mtl. I JB 1635 har de två hemmanen delats mellan kapten Nils Mickelsson, tydligen son till 6) och Erik Mattsson, som är på Hilli, vardera $\frac{2}{3}$ mtl.
8. Kaptenen vid Österbottens Regemente Nils Mickelsson 1639-1647, han kallas salig vid NT 20.1.1648
9. Kaptenen vid Österbottens Regemente Arvid Jönsson Bjugg R: 1648
10. Brita änka, troligen Brita Persdotter, Nils Mickelssons änka 1661-1695
11. Anders Larsson 1664-1673
12. Mårten Markusson 1675-1695, hu Sara Hansdotter
13. Mårten Eriksson 1701-1705, hu

Margareta

14. Matts Jakobsson 1706-1713, son till Jacob Knutsson på Romar, hu Anna (kommer troligen från Romar)

15. Mickel Matsson, från Kuortane upptar hemmanet 1719- .

Lassila, 1 mtl

- 1 Lasse Nilsson 1551-1567
2. Ung Lars Andersson 1570
3. Anders Larsson 1572-1625
4. Lars Andersson 1626-1630
5. Sonen Anders Larsson 1633-1640
6. Lars Andersson 1640-1657
7. Lars Larsson 1655-1673
8. Sonen Anders Larsson 1675-1683, hu Lisa Eriksdotter
9. Matts Andersson 1686-1713, hu Lisa Gabrielsdotter
10. Sonen Anders Mattsson 1719-, hu Maria

Hilli, 2/3 mtl

Hemmanet uppkommer genom delning av Slangar före 1594 och kallas i en tingsnotis 1676 "Lill Gähls"

1. Matts Olsson 1694-1607, flyttar till Slangar
2. Måns Olsson 1608
3. Nils Olsson 1609-1611
4. Matts Olsson 1613-1615
5. Erik Mattsson 1616-1647
6. Kapten Arvid Jönsson 1653-1666, i rannsagnings längd 1666 ant. att kaptenen haft detta hemman och Slangar på frihet, men övergivit dem.

7. Olof Persson eller Olof Finne, n. 1657-1666
8. Jöran Hilli 1666-1697, bror till Simon Hilli, kommer från Vuokoski
9. Heenrik Eriksson Helsing 1680-1683, gl, soldat
10. Johan Mattsson 1686-1690
11. Sonen Lars Johansson 1691-1707, hu Brita, flyttar till Nybyggar
12. Bror Mickel Johansson 1708-1713
13. Matts Tomasson från Tiistenjoki upptar hemmanet 1719, hu Sofia

Kaukos 5/6 mantal

1. Kirstin änka 1551-1557
2. Måns Nilsson 1558-1563
3. Olof Nilsson 1565-1573, Karin änka 1575-1580
4. Lill Mats Olsson 1582-1630
5. Sonen Erik Mattsson, i RL 1627 49 år gammal
6. Erik Eriksson 1633-1643
7. Kapten Nils Mickelsson köpt hemmanet 1643
8. Markus Jöransson 1651-1660, postbonde, upptagit som öde
9. Erik Eriksson 1654-1661
10. Staffan Persson 1664, öde, delvis brukat av Lassila och Långväg
11. Anders Mickelsson 1686
12. Mågen Josef Eriksson 1688-1702, bror till Simon Eriksson Mölnar, hu Susanna Andersdotter
13. Anders Josefsson 1704-1705, hu Lisa
14. Styvbror Matts Eriksson 1705-1713, hu Sara Hansdotter
15. Svåger Knut Eriksson 1713-, son till Erik Mårtensson Löv, hu Sara Eriksdotter

Kojonen 1 mantal

1. Jöns Fransson 1652-1680

2. Peder Jönsson 1582-1599
3. Jöns Persson 1600-1630
4. Markus Persson 1635-1640
5. Anders Larsson 1647-1659 (kommer eventuellt från Lassila)
6. Matts Andersson 1666
7. Henrik Eriksson Helsing 1671-1680, mesta tiden öde liksom även 1681-1687
8. Jöran Knutsson 1688-1702, hu Kerstin Larsdotter, måg på Lassila
9. Sonen Knut Jöransson 1703- , hu I Maria, II Karin

Nybyggar, 1 mantal

- 1 Lasse Andersson 1551-1557
2. Markus Larsson 1557-1573. Hemmanet delas 1573 och Dikesgrävare tillkommer. Brita änka 1575
3. Knut Markusson 1577-1583
4. Anders Andersson 1586-1594
5. Anders Markusson 1598-1622. År 1600 är hemmanet delat med Anders Mattsson pådet nya hemmanet Nybyggar II, som 1675 åter uppgår i Nybyggar
6. Nils Olofsson 1623-1627
7. Hans Månsson 1627-1636
8. Sonen Carl Hansson 1637-1673, hu Gertrud Larsdotter, dotter till Lars Andersson Lassila, barnlösa 14) Bolagsman svågern Matts Eriksson, som upptagit Nybyggar II.
9. Carl Mattsson 1675-1697, hu Gertrud Mattsdotter, änkan 1697
10. Erik Jönsson 1701-1709, hu Anna
11. Lars Johansson från Hilli 1710-1713
12. Brodern Johan Johansson 1713-

Nybyggar, II

1. Anders Andersson 1600, Brita änka 1602-1616
2. Grels Andersson 1617-1623

3. Mårten Persson 1624-1639, öde
4. Matts Eriksson 1653-1673. År 1675 har hemmanet uppgått i Nybyggar

Dikesgrävare, senare Ojala, ¾ mantal

1. Anders Larsson 1573-1608
2. Sigfrid Andersson 1609-1623
3. Anders Sigfridsson 1624-1627
4. Jöns Larsson 1627-1633
5. Matts Jönsson 1634-1655, öde
6. Lars Dikgrävare 1669
7. Matts Olofsson Gunnar 1671-1673 enligt JB
8. Mickel Dikgrävare 1675
9. Gunnars hustru Anna ML 1676
10. Lars Dikgrävares änka, RannsaknL 1679
11. Matts Gabrielsson 1688-1710, hu Margareta, upptagit av öde
12. Mågen Johan Ersson 1711-1713
13. Josef Markusson från Kuortane upptagit hemmanet 1723- , hu Lisa Mickelsdotter

Heikfolk, tidigare även kallat Heikkilä, 1 mantal

1. Nils Henriksson 1552-1556
2. Matts Nilsson 1557-1615
3. Nils Mattsson 1616-1630
4. Sonen Henrik Nilsson 1633-1654
5. Hans Hindersson 1655-1659
6. Hans Nilsson 1660-1673
7. Nils Hansson 1664-1670
8. Matts Olsson Gunnar 1671, hu Anna Mattsdotter, flyttar till Gunnar i Överjeppo
9. Gustav Hansson 1676, hu Beata Olofsdotter
10. Mårten Mattsson Stråka 1677-168116), hu Brita Olofsdotter (1676 var han måg på Storsilvast), medåbo brodern gabriel Mattsson, hu Lisa Mårtensdotter

11. Simon Olofsson Runt 1683-1686, kommer från Runt

12. Sonen Matts Simonsson 1688-1695

13. Olof Andersson 1696-1713, hu Susanna Johansdotter, som var broder till Nils och Gustav Hansson, fick inbönda hemmanet 16) (Olof Andersson var styvson till Simon Persson på Högväg)

14. Anders Elieson, från Kuortane 1723-, hu Brita Olofsdotter, dotter till 13)

Lillbärs, senare Lillas, 1/3 mantal

1. Bertil Jönsson 1600-1616
2. Erik Jönsson 1617-1633, Anna änka 1635-1640
3. Hans Eriksson 1643-1673. Hemmanet uppgick 1675 i Storbärs men delades ånyo ca 1686
4. Jakob Hansson 1686-1695
5. Brodern Erik hansson 1697-1713
6. Per Persson 1723, hu Sofia
7. Henrik Mattsson 1725-, hu Margareta Erikdotter, dotter till 5)

Storbärs, senare Bärs, 3/4 mantal

1. Jöns Grelsson 1552-1553

Medlemsavgift för år 2002

Medlemsavgiften, 4 Euro per medlem, kan i Finland inbetalas med hjälp av bifogad bankgiroblankett till Levälä Släktförening
800029 - 5792478

I Sverige kan årsavgiften betalas över postgirot till Levälä Släktförening
Postgirokonto nr 439 21 48-5

2. Jöns Andersson 1556-1575
3. Henrik Jönsson 1577-1625
4. Per Henriksson 1625-1671
5. Hans Larsson 1673
6. Johan Hansson 1675-1678, hu Lisa Mårtensdotter
7. Brodern Jakob Hansson 1679-1683, Brita Simonsdotter
8. Brodern Knut Hansson 1686-1697, hu Margareta Andersdotter
9. Henrik Olofsson från Naarasluoma 1699-1708, hu Sofia Gustavsdotter 17)
10. Mågen Per Persson 1709-1710
11. Sonen Gustav Henriksson 1711- , hu Karin Gustavsdotter

Lussi, 3/4 mantal

1. Grels Nilsson 1551-1588
2. Erik Andersson 1592
3. Erik Grelsson 1594
4. Knut Eriksson 1598-1627
5. Jakob Andersson 1628-1630
6. Styvsonen Lars Eriksson 1633-1673
7. Sonen Hans Larsson 1675-1688 18), hu Malin Larsdotter
8. Mågen Erik Hinderesson 18) 1689-1710, hu Brita Larsdotter
9. Jakob Mårtensson 1711-1713
10. Erik Hinderesson från Kuortane tillträder 1718- , hu Maria Esaisdotter

Runt, 3/4 mantal, från 1637 11/4 mantal

Två hemman Runt förenas 1637 till ett hemman

1. Tomas Fransson 1552-1565
2. Jöns Jönsson 1567-1580
3. Erik Tomasson 1582-1615
4. Olof Eriksson 1616-1655
5. Sonen Mickel Olsson 1656-1673, hu

- Maria Sigfridsdotter (dog 1676)
6. Bror Simon Olsson 1675-1678, hu Valborg Henriksdotter
 7. Brorsonen Matts Mickelsson 1680-1690), hu Kristin Olofsdotter
 8. Sonen Mickel Mattsson 1691-1710, hu Margareta
 9. Sonen Hans Mickelsson 1711-1713
 10. Måns Hansson 1723-, hu Sofia Eriksdotter
 11. Bolagsman Markus Mattsson, som 1820 köpt halva hemmanet av Mickel Mattsson)

Runt,b, 1/2 mantal

1. Olof Fransson 1551-1583
2. Anders Andersson 1586
3. Anders Olsson 1588-1606
4. Jöns Simonsson 1607-1611, 1616-1628
5. Simon Jönsson 1613-1615
6. Sven Jönsson 1629
7. Erik Jönsson 1633
8. Matts Mickelsson 1634-1635

Ytterjeppo

Knuts, 1 mantal, senare 11/4 mantal

1. Lasse Mattsson 1551-1567
2. Per Larsson 1570-1580, Anna änka 1582
3. Matts Persson 1583-1600
4. Knut Persson 1602-1608, Gertrud änka 1629-1635
5. Matts Pålsson 1633-1661
6. Hans Pålsson 1664-1671. Matts och Hans hade köpt hemmanet, Matts var invalid och Hans hade skött hemmanet sedan 1634. Delning mellan Hans och brorsonen Jakob 1678 21), men Hans söner synas ha blivit utträngda från hemmanet.

7. Jakob Mattsson 1675-1686, hu Dordi Olofdotter
8. sonen Erik Jakobsson 1688-1702, hu Anna Perdotter
9. brodern Matts Jakobsson 1703-1724
10. brorssonen Erik Eriksson 1725-

Ett hemman utan namn som uppgår i Knuts

1. Mickel Jönsson 1609-1628, Marit änka 1626-1636
2. Matts Mickelsson, knekt. Hans Pålsson Knuts anhöll vid NT 3.6.1648 om att få uppta detta hemman, som i tio år legat öde.

Bro, $\frac{3}{4}$ mantal, från ca 1666 1 mantal

1. Elin änka 1552
2. Anders Nilsson 1553-1586

3. Hindrik Persson 1588
4. Anders Persson 1592-1608
5. Grels Andersson 1602-1629
6. sonen Markus Grelsson 1629-1673
7. mågen Anders Andersson 1675-1682, hu Brita Markusdotter
8. sonen Grels Andersson 1683-1697, hu Malin Mårtensdotter, medåbo brodern Tomas Andersson, hu Brita Nilsson, öde
9. Per Andersson 1704-

Ryss, 1 mantal

1. Matts Persson 1551-1598

Familjenotiser

Vigda:

I Sörmöle Umeå 25.11.1989 Per Jonas Åkerman (Tab. K 1334) med Mari Helene Norlund f. i Karlskrona 03.01.1965, dotter till Per Åke Johannes Norlund och hustru Gun Lillemor Andersson. Glen är montör och Helene undersköterska. Familjen bor i Sörmöle.

XVI Barn födda i Umeå:
 Maria Elisabeth, f. 04.10.1986.
 Per Martin, f. 04.12.1991.
 Karl Mikael, f. 14.03.1995.

I Jakobstad 8.7.2000. Mats Svante Ehnvall (Tabell C10) och Christel Maria Nybohm f. 8.5.1975 i Jakobstad. Dotter till Leif och Anita Nybohm.

I Nykarleby kyrka 09.06.2001 Glen Magnus Lillas (Tab.C 35b) och Birgit Ann-Louise Wallin.

Födda:

Julia Anna Linnea Virtanen f. 31.5.1999 i Jakobstad, dotter till Kaj-Peter och Gunilla Virtanen (Tab D56b).

Jessica Erika Helena Westerlund f. 17.6.1999 i Jakobstad, dotter till Gunilla Östberg och Jan Westerlund (Tab D57c).

Moa Irene Kronqvist f. 28.6.2000 i Nykarleby, dotter till Leif och Birgitta Kronqvist (Tab C7b).

Theo Karl Axel Elenius f. 2.1.2001 i Jakobstad, son till Leif Elenius och Carola Wisén-Elenius (Tab K715a och Mb116).

Max Erik Olov, född 20.3.2001, son till Tomas Renkonen (Tab. B 85b) och Eva Holmberg. Familjen bor i Umeå, Sverige.

Elias Vincent, född 25.11.2001, son till Ulf Renkonen (Tab. B 84a) och Ann-Christin Grims. Lillebror till Alex och Adam. Familjen bor i Singsby, Korsholm.

Döda

Leo Rafael Levälä (Taulu. B 9) k. Outokummussa 24.02.1998

Maj-Lis Wiik (Tab. C 123) d. 28.02.1999.

Doris Greta Elisabet Jungar, d. i Jeppo 3.12.2000 (Tab.G 384).

Evi Alina Ingeborg Renkonen, d. i Korsholm 7.4.2001 (Tab. B 84).

Riitta Maria Levälä (Taulu C 123) k. Outokummussa 12.04.2000.

Eber Emanuel Westerberg (Tab. C 207) d. i Lundby 17.11.2000.

Elna Irene Engstarand, d. i Nykarleby 26.5.2001 (Tab. K 391).

Elroy Johannes Holmberg, d. i Nykarleby 3.6.2001 (Tab. B 135).

Håkan Karl-Gustav Kivinen, d. i Nykarleby 28.6.2001 (Tab. G 335).

Lydia Alina Gustafsson, d. i Nykarleby 5.7.2001 (Tab. G 285).

Edna Estrella Hammarström, d. i Vasa 28.7.2001 (Tab. B 596).

Signe Sofia Koskela, (Tab. K 19) d. i Richfield, MN 12.08.2001.

Anni Mildred Back, d. i Nykarleby 18.8.2001 (Tab. K 634).

Kerstin Nymark, d. i Sundsvall, Sverige 21.9.2001 (Tab. B 455).

Herbert Gustav Eklund, d. i Jeppo 28.10.2001.

Kaj-Erik Forssell, Tab. B 796) d. i Uleåborg 20.11.2001.

Wayne Douglas Perron, d. i Kingsford USA 21.11.2001 (Tab. E 126).

Anna Kristina Nylund, d. i Vasa 14.2.2002 (Tab. E 86).

Gunnar Isak Georg Nylund, d. i Vasa 14.2.2002 (Tab. E 86).

Paul Erik Nylind. d. i Jeppo 23.2.2002 (Tab K 800).

Förnyad släktbok

Pär-Erik har uppdaterat första boken i serien om Levälä-släkten (**Leväla släkten del 1, andra upplagan**). Boken finns till salu hos följande personer:

Helsingfors-Esbo-Vanda: Christer Levlin

Jakobstad: Jan Ehnvall, tel. 06-723 7725

Ytterjeppo: A-M. Andersson, Forsby byaväg 26, tel. 06-722 0383

Jeppo: Helge Bergman, tel. 06-764 2568

Sverige: Pär-Erik Levlin.

Pris: i Finland 140 mk

i Sverige 210 Sek

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2001

Släktföreningens styrelse för år 2001 har bestått av följande personer:

Jan-Erik Levlin ordförande
Ann-Mari Andersson
Helge Bergman viceordförande
Gun Inberr kassör
Matti Keravuo
Helena Kronqvist
Christer Levlin sekreterare
Leo Hedenstam
Henrik Romar
Tuula Åhman

Henrik Romar har sedan 1996 fungerat som huvudredaktör för föreningens medlemsblad.

Föreningens årsmöte hölls i Byahemmet i Ytterjeppo 06.05.2001. Vid årsmötet omvaldes styrelsemedlemmarna Ann-Mari Andersson, Henrik Romar och Leo Hedenstam vilka stod i tur att avgå. Årsavgiften för år 2002 fastslogs till fyra Euro (4 euro), i Sverige trettiofem kronor (SEK 35), samt på annat håll i världen USD 5.

Då föreningens medlemsavgift, som var FIM 20 eller SEK 30 för 2001 har erlagts av ca 630 medlemmar, kan föreningens ekonomi vid utgången av 2001 beskrivas på följande sätt:

Intäkter

intäkter i Finland	11.690,00 mk
intäkter i Sverige, SEK 2.021	<u>1.273,00 mk</u>
	12.963,00 mk

Utgifter

utgifter i Finland	11.249,00 mk
utgifter i Sverige SEK 310	<u>195,00 mk</u>
	11.444,00 mk

Banksaldo 31.12.2001

i Finland	21.287,00 mk
i Sverige SEK 560	<u>352,00 mk</u>
	13.755,00 mk

Lån

	<u>6.100,00 mk</u>
	21.639,00 mk

Föreningen disponerar alltså vid utgången av år 2001 ett kapital på ca 21.639,00 mk eller 3.639,42 euro.

Styrelsen

Levälä släktförenings årsmöte

Föreningens årsmöte hålles på Byahemmet i Ytterjeppo söndagen den 19 maj 2002 kl 13.00.

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2001

Levälän Sukuseuran hallituksen ovat muodostaneet seuraavat henkilöt:

Jan-Erik Levlin puheenjohtaja
Ann-Mari Andersson
Helge Bergman varapuheenjohtaja
Gun Inborr rahastonhoitaja
Matti Keravuo
Helena Kronqvist
Christer Levlin sihteeri
Leo Hedenstam
Henrik Romar
Tuula Åhman

Henrik Romar on vuodesta 1996 lähtien hoitanut seuran jäsenlehden päätoimittajan tehtävää.

Seuran vuosikokous pidettiin Ytterjepon Byahemmetilla. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Ann-Mari Andersson, Henrik Romar ja Leo Hedenstam valittiin uudellen.

Vuoden 2002 jäsenmaksuksi kokous määräsi neljä Euroa (eur 4), Ruotsissa kolmekymmentäviisi kruunua (SEK 35), ja muualla maailmassa USD 5.

Vuoden 2001 jäsenmaksun, joka myös oli FIM 20 tai SEK 30, on maksanut n. 630 jäsentä. Tämän perusteella seuran talous näyttää vuoden 1998 päättyessä seuraavanlaiselta:

Jäsenmaku vuodelle 2002

Jäsenmaksun 4 euroa voidaan maksaa oheisella postisiirtolomakkeella tillille:

Levälän Sukuseura
Tili no. 800029-5792478

Hallitus

Tulot

Suomessa		11.690,00 mk
Ruotsissa		
	SEK 2.021	<u>1.273,00 mk</u>
		12.963,00 mk

Menot

Suomessa		11.249,00 mk
Ruotsissa		
	SEK 310	<u>195,00 mk</u>
		11.444,00 mk

Pankkisaatavat 31.12.2001

Suomessa		21.287,00 mk
Ruotsissa	SEK 560	<u>352,00 mk</u>
		21.639,00 mk

Seuran pääoma on sis vuoden 2001 päättyessä n. 21.639,00 mk (3.639,42 euroa)

Hallitus

Vuosikokous

Sukuseuran varsinainen vuosikokous pidetään Ytterjepon Byahemmetillä sunnuntaina 19 toukokuuta 2001 klo 13.00.

Hallitus